



Doedens (links) en Mosch bij de op maat gemaakte kozijnen, waarin de timmerfabriek gespecialiseerd is.

FOTO JOHN OUD/PIERRE METTES

Stad en Streek



Missiehuis in Hoorn (1930).

Al honderd jaar maatwerk



Marten Visser
m.visser@hdcmedia.nl

Feestje voor belangstellenden

't Zand * Wie honderd jaar bestaat, die viert natuurlijk een klein feestje. Dat vinden ze bij Timmerfabriek Doedens nou ook. „Hier moet je wel aandacht aan besteden natuurlijk”, zegt Jeroen Doedens. En dus is er vrijdag 4 ju-

li een bijeenkomst voor klanten en relaties. Die vanaf een uur of vier ook toegankelijk is voor andere belangstellenden.

„Iedereen die ons wil feliciteren is welkom.” De bijeenkomst is in de timmerfabriek aan de Koning Willem II-weg 8 in 't Zand.

Na de oorlog stapt Schilder uit het bedrijf en wordt Jeroen Doedens sr. (de vader van de huidige directeur) ineens voor de leeuwen gegooid, wanneer Willem Doedens in december 1945 vrij plots overlijdt.

Verbrijzeld

„Dat is een bijzonder verhaal”, zegt Doedens. „Hij had al jaren eerder een ongeluk gehad. Ze waren ergens een boerderij aan het bouwen. Toen ze het vierkant overeind wilden zetten knapte er een touw, het vierkant viel precies op het been van mijn opa. Totaal verbrijzeld. Hij heeft lange tijd in het ziekenhuis gelegen. Daar wisten ze dat been wel weer wat op te lappen, hij kon weer lopen met een stok. Maar de wond, er had een bot dwars door de huid gezeten, die wilde maar niet dicht. In 1945

vond hij eindelijk een dokter die de wond wel dicht kreeg. En toen was hij binnen een half jaar dood! Waarschijnlijk omdat gifstoffen niet meer via die wond zijn lichaam konden verlaten.”

En dus komt de vader van Jeroen, die dan net 19 jaar oud is, onverwacht snel aan de leiding van het bedrijf. „Eerst heeft zijn broer Gert het nog even gedaan, maar die is er snel uit gestapt, het was zijn stiel niet.”

Moderne fabriek

Jeroen Doedens jr. komt in 1986 in het bedrijf en nam een paar jaar later de boel over van zijn vader. De aannemerij is dan al lang afgestoten: sinds eind jaren zestig specialiseert het bedrijf zich in op maat gemaakte kozijnen, deuren en dat soort dingen. Die worden in de moderne fa-

briek op bedrijventerrein Kolksluis in 't Zand keurig volledig op wens van de klant gemaakt en kunnen op de bouwplaats zo geplaatst worden. „We zetten de boel zelfs keurig in de lak als de klant dat wil”, zegt Gert-Jan Mosch.

Hij meldt zich in 2012 bij Doedens. Of hij niet zijn compagnon kan worden? „Ik werkte bij een andere timmerfabriek, maar had 't daar niet erg naar mijn zin. Toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken.” Doedens twijfelt even. „Het bedrijf was immers altijd van vader op zoon overgegaan.”

Gegroeid

Hij hapt toch toe: Mosch wordt voor vijftig procent eigenaar. „Een goed besluit”, zegt Doedens nu. „Gert-Jan heeft nieuw elan in het bedrijf gebracht.” Dat werpt zijn vruchten af: de omzet is in een paar jaar tijd met zo'n vijftig procent gegroeid. „Moest ook wel”, zegt Doedens, „we zaten echt op een te laag niveau.” Het verschil tussen nu en de gouden jaren? Mosch: „Je moet er meer op uit om werk binnen te halen. Lange tijd kwam het wel naar je toe. Dat is over. Je moet zelf contacten leggen, zelf bij bedrijven aankloppen. Hebben ze nog iets op stapel staan? Het gaat prima, we zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.”

't Zand * Het bekende missiehuis aan de rand van Hoorn, het Karmelklooster in Drachten, het GGD-gebouw in het centrum van Den Helder. In de tijd dat de firma Doedens nog in de aannemerij zit draaien de mannen uit 't Zand hun hand niet om voor grote klussen.

„Ze zaten overal toen”, zegt Jeroen Doedens, die momenteel samen met Gert-Jan Mosch de timmerfabriek leidt. „In de jaren twintig had het bedrijf honderd man in dienst! Vaak werden die ingehuurd op locatie: als ze dat missiehuis in Hoorn moesten bouwen gingen ze niet de metselaars uit 't Zand daarheen laten brengen. Maar het was wel een groot bedrijf toen.”

Crisis

Dat vindt zijn oorsprong op 1 juli 1914, als Willem Doedens begint met de bouw van een woning op Keinsmerweg 8 en zich inschrijft in het handelsregister. Hij doet dat met compagnon Lau Schilder. De firma Doedens & Schilder groeit uit tot een gerenommeerd aannemingsbedrijf, tot de crisis en de Tweede Wereldoorlog roet in het eten gouden.



Pastorie 't Zand (1928).

advertentie



Beeld van de timmerwerkplaats rond 1925.



Bouw van het GGD-pand in Den Helder (1939).